

FLYGVAPEN



FRIVILLIGA

FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING

Nr 1 - April 2017



Vinterutbildning

Ungdomsrådet

Riksförbundsstyrelsen

Regionernas årsmöten

FVRF-ungdoms Flygarvingar



Lovisas nya vingar

Hans Hansson har ordet



Tiden går fort. Våren har gjort sitt intåg ordentligt. Solen, värmen och växtligheten är i full blom. Det gäller också för FVRFs verksamhet.

Under februari och mars månad så var det regionernas och förbundets årsmöten som präglade verksamheten. Själv deltog jag i region syds årsmöte i Ängelholm. Kul att vara tillbaka på den verksamhetsplats som jag stängde ned julen 2002. Även om det arbetet inte då var det roligaste jag gjort under min tid i Försvarsmakten. Mitt intryck av Flygvapenfrivilligas region syd var att det är ordning och reda i verksamheten. Trevligt att ca 40 medlemmar deltog i årsmötet.

Arbete med ungdomsrådet har kommit igång. Ungdomar är viktiga för FVRF och jag är särskilt glad att översynen av ungdomsutbildningen är påbörjad. Jag ser fram emot det förslag som jag vet kommer att föreläggas RFS för avdömning. En annan viktig ungdomsverksamhet som genomförts i år igen är vinterkurserna. Dessa genomfördes i fin vintermiljö veckorna 7-10 med ungdomar från samtliga regioner och från Kaitseliit i Estland.

Styrelsearbetet under de kommande åren blir spännande. Jag kommer att fokusera arbetet runt ett antal viktiga

frågor inför framtiden. Målet som jag ser framför mig är att utveckla våra huvudområden för FVRF det vill säga ungdomsverksamhet, vuxenverksamhet, rekrytering samt huvudmannaskapet instruktörstjänst. Vi har också ett antal frågor från stämman att bevaka så de blir implementerade.

En stor uppgift är att implementera visionen som stämman beslutade om. Detta gör inte RFS själva utan här krävs ett aktivt arbete ute i regionerna där verksamheten bedrivs.

Rekrytering är en annan stor fråga att ta tag i. Rekrytering av nya medlemmar är A och O i en förening. Med att rekrytera förstås att skaffa/komplettera/förnya/ medlemmar. Att lyckas med behålla medlemmar och samtidigt rekrytera nya är helt avgörande för föreningens fortlevnad. Vi måste därför fortsätta att ha attraktiva verksamheter så att fler söker medlemskap hos föreningen.

Under förra året så tillkom 460 nya medlemmar vilket är något färre än tidigare år. Orsaken är främst att sommarkurserna för ungdomar reducerades på grund av begränsad ekonomi. Ca 1400 medlemmar har dock inte betalat in någon medlemsavgift det senaste året och därmed tagits bort ur medlemsre-

gistret. Huvuddelen av dessa är unga vuxna. Avsaknad att kunna erbjuda unga vuxna medlemmar medverkan i flygvapnets verksamhet gör att de lämnar FVRF efter några år. Därför fortsätter antalet medlemmar i FVRF att minska. Vi är nu ca 3 500 medlemmar. Det är även viktigt att betala in sin medlemsavgift i rätt tid för att kunna vara kvar i medlemsregistret och därmed kunna delta i utbildningar och verksamhet samt att få medlemstidningen.

Det finns även andra områden som kräver sin beskärda del av det kommande styrelsearbetet. Utvecklingen av vad vi gör inom områdena; sociala media (hemsida, Facebook, Twitter m m), få igång bra vuxenverksamhet är några områden där vi måste tänka till hur vi vill ha det.

Jag avslutar med att önska föreningens medlemmar och alla ni övriga som läser tidningen en riktigt skön och härlig verksamhet i FVRFs regi.

Från och med detta nummer kommer generalsekreteraren och jag att skriva våra ord i vart annat nummer av tidningen.

*Hans Hansson
Styrelseordförande FVRF*

Ungdomsutbildning Tema R3



I början av mars fick 70 ungdomar från södra Sverige uppleva en annorlunda helg. De var uppe sent på kvällarna, de umgicks med kompisar, de gick upp tidigt på morgonen för att sedan lära sig hur brandsoldater jobbar och verkar i flygvapnet. FVRF i samarbete med R3-avdelningen på Basbefälsskolan/Luftstridsskolan arrangerade en utbildningshelg för ungdomarna där de fick prova på räddningstjänsten inom R3.

Under två dagar provade ungdomarna på att koppla slangsystem för att släcka brand i flygfarkost, något som visade sig vara tyngre och blötare än många trodde, och dessutom krävde mer samarbete och högre tempo än vad många trodde. De fick också en fördjupning i sjukvårdsutbildning, denna gång handlade det om brännskador. De fick dessutom en föreläsning om flygbassystemet, en rundtur på simulatoranläggningen på Flygledarskolan och en genomgång på hur flygplatser ser ut med alla linjer, lampor och antenner.

Samarbete och kommunikation var utan tvekan hörnpelare i helgens övningar, något som ungdomarna fick känna på flera gånger. Inte minst när de skulle prova något som kallas "kalldyk", där man simulerar rökdykning utan värme och rök genom att sätta på sig ett par förtejpade glasögon och sedan krypande

söka sig fram och rädda en docka i ett hus och sedan dra ut dockan i det fria. En annan väldigt uppskattad övning som även den krävde samarbete och kommunikation var den så kallade räddningspatrullen. Här skulle ungdomarna ta sig förbi en hinderbana bärandes utrustning som skulle hjälpa dem lösa en räddningsuppgift i slutet på banan. Med stege, kofot, brandsläckare och bår skulle de klättra in i ett hus, bryta upp en dörr, släcka en eld och rädda en docka. Väldigt spännande och lärorikt.

Skolchefen, kapten Fridlund sa, visst är det så att ni fått göra många fräcka och häftiga saker denna helg, men jag ser det som allmänbildning, detta ska alla kunna och ni är nu extra kunniga. Det var 70 ungdomar som gjorde något ganska annorlunda denna helg. Men också något helt vanligt, de umgicks med sina kompisar och fick lite allmänbildning på köpet. Avslutningsvis ett stort tack till alla inblandade som gjorde denna helgövning möjlig.

*Torbjörn Cederslätt
Kurschef grundkursen Halmstad*



Box 2001, S-103 11 STOCKHOLM

Besöksadress:

Lilla Nygatan 14
Tel vx: 08-514 390 00
E-post: info@fvrf.se

Leveransadress:

Schönfeldts gränd 5
S-111 27 STOCKHOLM

Ossi Koukkula - Tel. 08-514 392 86
ossi.koukkula@fvrf.se
Ansvarig utgivare

Utbildningsfrågor:

Jan Otterström - Tel. 08-514 392 90
jan.otterstrom@fvrf.se

Lars Pettersson - Tel. 070-58 000 59
lars.pettersson@fvrf.se

Tord Wallin - tel. 08-514 392 96
tord.wallin@fvrf.se

Ekonomi:

Mariana Lindström - Tel. 08-514 392 85
mariana.lindstrom@fvrf.se

Redaktör/Grafisk formgivning:

Sven-Owe Andersson
svenowe.andersson@comhem.se

Foton, utan uppgift om fotograf, är tagna av FVRF.

Citera gärna tidningen men ange alltid källan

För insänt material ansvaras ej. Vi förbehåller oss rätten att redigera och förkorta artiklar för att passa format och spara plats

Tryckt på Ljungbergs Tryckeri, Klippan

Instruktörskurs Grunder i Kallinge

Tidig vår i Kallinge? Ja säga vad man vill om väder men under våra två utbildningsveckor i februari hade kursen IK G på F 17 alla typer av väder, allt från snö till strålande sol.



Elevlektion i karta och kompass

Upstarten på kurser brukar generellt vara fullpackat med information och stora block av teori, så även på vår IK G. Ganska snart mynnar detta ut i kreativitet och att eleverna handgripligt börja planera och genomföra handledda lektioner inför övriga instruktörselever. Vid kursens reflektionsdygn, i mitten av kursen, är det många hjärnor som gått på högvarv

länge och att nu bara få göra inget under ett dygn, är mycket nog.

En erfarenhet från mig som kurschef är att det är viktigt att innan man söker sig till en instruktörskurs tänker över vad man vill nå med sin instruktörsutbildning. Viktigt också att man före kursen tillägnar sig så mycket ämneskunskap man kan, samt att man klarar ut med sin ”hemmaorganisation” vilket som är nästa steg i utbildningen. Gör man detta så kommer man till kurs med en klar inriktning som ger både motivation och drivkraft samt ett bra slutresultat.

I ”andra delen” av kursen, alltså livet efter reflektionsdygnet, fortsätter kursen med hög fart med planering och genomförande av lektioner. När vi i slutet av kursen reflekterade över vad vi gjort och kopplade detta mot kursens mål, syfte och krav, konstaterade vi alla, elever och lärare att vi nått kursens mål.

Under kursens gång har jag som kurschef fått se deltagare och instruktörer, tillsammans och som individer utvecklas i sin ämneskunskap,



Jaha, vad gäller, kartan eller verkligheten

sin metodik, i sin roll som instruktör och inte minst som människa. Kursen avslutades med en gemensam middag på F 17 mäss. Dagen efter lämnade en kull blivande instruktörer F 17 för att i närtid fortsätta med nästa utbildningssteg, IK T, mot att bli Instruktör inom frivillig försvarsverksamhet, Lycka till!

Tack till LSS Friv F17, elever och instruktörer.

*Rickard Törnstråle
Kurschef IK G F17 2017*

Kanslichefsmöte

I mitten av mars kallades Flygvapenfrivilligas sex kanslichefer till kansliet i Stockholm på ett tvådagars arbetsmöte. Olika arbetsuppgifter stod på programmet, där det fortsatta utvecklingsarbetet med medlems- och utbildningsregistret samt årets kommande Sommarkurser hade det största utrymmet.

Mötet startade med att GS Ossi Koukkula hälsade deltagarna väl-

komna och hade en information om arbetsläget inom Flygvapenfrivilliga samt berörde årets olika utbildningar och verksamheter. Därefter inleddes arbetet såväl i storgrupp som i mindre samverkansgrupper.

Kanslicheferna var eniga om vikten av att träffas tillsammans och utbyta erfarenheter är en mycket viktig del av mötet. Medlemshantering med registerarbete, samt samverkan över

gränserna med att stödja varandra praktiskt och administrativt är av stor betydelse för att hålla en hög kvalitet i kansliarbetet och en hög servicenivå mot våra medlemmar.

Deltagande kanslichefer var mycket nöjda mötet och vill även i framtiden ha denna form av ett årligt återkommande möte.

*Lars Pettersson
Kanslichef FVRF-Syd*

Stafettvasan, från Sälen till Mora



Så här glada var vi vid start.
Från vänster Elisabeth Johansson, Moa Bendes, Filippa Kronsporre



Andre Norberg, Filippa Kronsporre

Samtidigt som vinterkurserna rullar på i Region Mitts hjärta, Östersund, så är 15 förväntansfulla medlemmar på plats i Mora, redo för Stafettvasan 2017 för sjätte året i rad!

Stafettvasan är ett av mina favoritlopp med över 2400 femmannalag som åker mellan Sälen och Mora.

Det är en stor tradition i Region Mitt som alltid är lika uppskattat för våra medlemmar, säger artikelförfattaren som åker loppet för tredje året i rad. Utöver oss deltagare har vi framför allt Sven-Olof Olofsson som ser till att allt funkar med skjutsning till de olika stationerna och med all logistik runtomkring.

Det roligaste är den stora åldersspridningen. Att åka Stafettvasan med Flygvapenfrivilliga är alltid lika uppskattat för både unga och äldre medlemmar och har blivit en tradition för oss. Jag tycker att det är viktigt att även göra civila aktiviteter för de medlemmar som kanske lagt det "gröna livet" bakom sig och för alla som tycker om att ha kul tillsammans. Region Mitt är som en stor familj där alla stöttar varandra och gör sitt bästa efter sin förmåga, vilket är superkul!

Innan tävlingen anordnas en utbildning i "Fysiskt Stridsvärde Vinter", som Sven-Olof ansvarade för. Där gick vi igenom skidteknik, lärde oss allt om vallning och fick andra viktiga tips som hör till både kost, motion, träning och hälsa under vinterhalvåret.

Filippa Kronsporre/Region Mitt
Foto: Emelie Olofsson



Gruppfoto av deltagarna

Flygvapenfrivilligas frivilligutbildning 2017

Under två dagar i början av februari genomförde Flygvapenfrivilliga sitt återkommande planeringsmöte med kurschefer, handledare och personal från LSS Friv-sektioner. Syftet med mötet är att redovisa erfarenheter samt att skapa riktlinjer och samsyn på hur vi ska genomföra 2017 års kurser.

GS, Ossi Koukkula hälsade deltagarna, 26 personer, välkomna till planeringsmötet. Därefter tog utbildningschefen, Jan Otterström, över och drog upp riktlinjerna för de två dagarnas verksamhet.

Med på planeringsmötet var representanter för FV samtliga Frivilligsektioner vilket uppskattades av

såväl FVRF ledning som av deltagande kurschefer. Stort utrymme gavs för genomgång och diskussion om hur vi förhåller oss till verksamhetsansvaret, ”Marksäkerhetsorder 2016:10”, som ligger som grund för vår utbildningsverksamhet. Vi diskuterade också myndighetsstöd, hålltider samt planeringsrutiner mm.

Sista dagen ägnades åt bla att ge kurscheferna för våra Sommarskolor ungdom en genomgång av rekryteringsläget och rutiner kring sommarkurserna. Kurscheferna för de centrala kurserna lämnade förslag på lämpliga instruktörer och antog dessa efter samverkan och samsyn med såväl FVRF utbildningsavdelning som resp C Friv.



*Jan Otterström,
utbildningschef FVRF*

Deltagarna upplevde planeringsmötet som givande och framförde vikten av att även i framtiden starta upp FVRF utbildningsår med denna form av planeringsmöte.

Lars Pettersson/FVRF



Deltagarna på planeringsmötet

Medlemsavgiften FVRF 2017?

Några medlemmar har fortfarande inte betalt sin medlemsavgift för år 2017.

Orsakerna kan vara många, en del har säkert flyttat, några har skaffat ny e-postadress.

Du kan på www.fvrf.se under ”**Min sida**” se om du betalt, samt rätta upp dina adressuppgifter mm.

Mycket viktigt är att FVRF har din rätta e-postadress så att vi kan ha en hög medlemservice.

Du kan kontakta din kanslichef eller lars.pettersson@fvrf.se för svar angående medlemsavgiften. FVRF vill ha kvar dig som medlem, så du som inte betalt än, gör det nu.

Lars Pettersson/FVRF

LOVISAS NYA VINGAR

Den 26 januari var en stor dag vid Flygskolan i Linköping: årets 23 flygelever tilldelades respektive facktecken för meteorolog och pilot. En av de stolta kadetterna var Lovisa Sandelin – därmed den tredje kvinnan med flygarvingar och målet stridspilot i JAS 39 Gripen.

Min väg in i Flygvapnet startade 2010 med att jag engagerade mig i flygvapenfrivilliga efter att ha besökt en flygdag, säger Lovisa.

Efter grundläggande militär utbildning, GMU och förberedande officerskurs, FOK har Lovisa genomfört tre terminer på Militärhögskolan Karlberg inom ramen för sin officersutbildning. Därefter påbörjade hon sin grundläggande flygutbildning på Flygskolan som omfattade ytterligare två terminer. Hennes första singelflygning, det vill säga att hon var färdig att prova på att flyga ensam utan flyginstruktör, genomförde hon i maj 2016.

Efter vingexamen återgår Lovisa och hennes kurskamrater till Karlberg för den sjätte och sista terminen av officersutbildningen. Till sommaren 2017 tar hon examen och utnämns till fänrik.

Hösten 2017 återvänder hon till Flygskolan för fortsatt flygutbildning. Ytterligare ett år senare kommer hon att påbörja sin utbildning på JAS 39



Lovisa Sandelin och Anna Dellham, två av flygvapnets piloter.



Gripen, då på Skaraborgs flygflottilj, F 7 i Sätenäs.

Kadett Lovisa Sandelin har under sin grundläggande flygutbildning haft mentorstöd delvis av Sveriges i dag enda kvinnliga Gripenpilot, överstelöjtnant Anna Dellham.

Anna Dellham, i dag chef för Statsflyget på Arlanda, en del av F7 Transport- och Specialflygenhet, fick sina vingar i september 1991. Hon flög sedan AJS 37 Viggen på F15 i Söderhamn och JA 37 på F4 på Frösön. Under en tid tjänstgjorde hon även som flyginstruktör för blivande stridspiloter. 2011 flög Anna in sig på JAS 39 Gripen. Hon arbetade då på Flygtaktiska Staben i Stockholm med ut-

veckling av Flygvapnets stridsflygdivisioner.

Anna och Lovisa har hållit kontakten under Lovisas grundläggande flygutbildning. Det är något de gärna fortsätter att göra.

– Lovisa är en toppentjej och det kommer att gå bra för henne, säger Anna.

Text och foto: Mats Gyllander/LSS

VAD ÄR VINGEXAMEN?

Flygarvingen är en symbol och ett tecken på kvalitet hos en särskild grupp yrkesmän.

Att klara den grundläggande flygutbildningen, att lyckats ta examen och få vingarna på sin uniform är en milstolpe i en pilots karriär. Examen omfattade denna januaritordag sammanlagt 22 piloter och en meteorolog.

8 elever ska flyga stridsflygplan, 3 stycken ska flyga transportflygplan och 11 elever ska flyga helikopter. En elev tilldelades meteorologmärke m/46 efter genomförd grundläggande flygutbildning för meteorologer.

FVRF vinterkurs i region nord

Det är en alldeles speciell känsla man får när man ska börja vinterkursen. Det är den mest krävande och den sista kursen på året. Spännande är det också att få se vilka man ska träffa igen, här känner man alla och vet vad som förväntas.

Morgonen efter ankomsten börjar med att hämta ur all personlig materiel för att sedan påbörja utbild-

ningen. Efter en dag på flottiljen med "kallt väderutbildning" och inläring av skidor, är det dags att åka ut i fält. Dagen inleddes med soligt väder och bad i isvak. Ingen backade ur och jag tror att jag talar för alla när jag säger, "det är varmare än vad man tror".

Sedan var det dags att skida mot förläggingsplatsen. Under skidturen

passerade vi olika hinder och fick testa olika tekniker, t.ex. saxning och spårning. När vi var på plats hjälptes vi åt att upprätta förläggning innan mörkret föll. Fempunktstvätt och att få sitta eldpost var något alla fick uppleva i vinterkylan.

Dagen därpå ägnades åt nytta med nöje. Det blev en hel del tolkning efter bandvagn, skida upp och ned för backar, samt ett slutgiltigt triathlon. När vi var tillbaka på förläggingsplatsen fick alla som tidigare genomgått vinterkursen lämna truppen några timmar för att bygga en egen liten förläggning för att sova bivack. Klockan 19.00 samlades vi igen för att köra det efterlängtade "Capture the Flag" med GN1:or. Det spanades längs vägen och det var tyst förflyttning i snön, båda lagen kämpade tappert i en kamp som slutade oavgjort.

Efter en god natts sömn var vi inne på den sista dagen i fält. Nu gällde rivning av förläggning, skidmarsch tillbaka till flottiljen, vård av gemensamt och personligt material innan



Utförsäkning är att föredra, men upp kom vi till slut



Skidtolkning efter Bandvagn, häftigt värre, vilka har gjort det?



Bada i Isvak, jättenyttigt och inte så kallt som man tror

simträningen. Där fanns elever som tvivlade på sin egen förmåga när det gällde att simma 1000 meter, men det är förundransvärt vad man kan lyckas med om man bara försöker.

Det blir bara roligare för varje kurs inom denna organisation och jag hoppas att alla ska få uppleva den fantastiska gemenskapen som skapas. Tack till alla otroliga elever,

samt tack till alla fantastiska instruktörer och övriga medverkande som fått allt att fungera.

Mimmi Wiberg
Vinterkurs/FVRF-Nord

BRA – BÄTTRE – BÄST



Att reflektera över sin kompetens som kurschef respektive instruktör är viktigt för att säkerställa sitt vidmakthållande och sin utveckling inom de båda rollerna.

En av de viktigaste förändringarna i närtid för kurschefer och instruktörer är att förstå och kunna tillämpa nya SäKR, som gäller från 1 april, samt FM Marksäkerhetsorder 2016:10.

Och då främst när det gäller riskhantering.

Nedan har du några kurser som syftar till att vidmakthålla din kompetens:

- Kurschef; Fortsättningsutbildning för kurschefer v 743 (fre-sön)
- Instruktör; IK Uppgradering v 745 (fre-sön)
- Instruktör; IK Fortsättningsutbildning v 746 (fre-sön)

Här är några kurser som ger nya kompetenser och möjligheter:

- Kurschefskursen v 740-741
- IK Handledare v 743 (tor-sön)

Om dessa kurser kan du läsa mer på www.frivilligutbildning.se eller www.fvrf.se.

Jan Otterström Utbchef FVRF

Region Syd årsmöte på F 10 museum



Vår ordförande Lars Bergström leder årsmötet

FVRF Syd genomförde sitt årsmöte under lördagen den 25 mars på fd F 10 i Ängelholm, till mötet kom det 40 medlemmar. Årsmötet öppnades med att vår regionsordförande Lars Bergström, C F 17, hälsade deltagarna välkomna och fattade klubban och genomförde förhandlingarna enligt fastställd föredragningslista. Inga motioner eller propositioner hade inkommit. Den nya styrelsen präglades av omval, endast två nya ledamöter tillkom, du kan se den nya styrelsen på hemsidan www.fvrf.se under region Syd.

Efter årsmötesförhandlingarna var

det tid för medaljutdelning, tio medlemmar tilldelades medaljer för förtjänstfulla insatser inom såväl Region Syd som inom Flygvapenfrivilliga centralt. FVRF Stipendium tilldelades Ulf Hörndahl. Åtta medaljörer var på plats och erhöll följande utmärkelser, Torbjörn Cederslätt och Maria Amundsson tilldelades Region Syd silvermedalj, Åse Elfverson och Axel Boltenberg Region Syd guldmedalj. Flygvapenfrivilligas förtjänsttecken tilldelades Arvid Alfredsson, Anders Karlsson och Mickael Sjöberg. Johan Petersson erhöll Flygvapenfrivilligas Kungl. silvermedalj.

Under årsmötet fick deltagarna också information och försvarsupplysning av såväl C F 17 som av RFS ordf Hans Hansson. Mickael Jönson informerade om regionens planerade resa till F 21 under flygdagen i slutet av augusti samt om nästa års resa till Normandie. Efter mötesförhandlingarna och försvarsupplysningspasset omgrupperade deltagarna till två avdelningar för visning av museet och en intressant föreläsning om F 10 historia. Under besöket i museet fanns där också tillfälle att flyga simulator vilket en del av medlemmarna prövade med blandade flygresultat.

F 10 "gamla" Officersmäss blev nästa punkt på programmet där deltagarna samlades till en mycket trevlig



RFS ordförande informerar om Flygvapenfrivilliga och dess framtid



Medlemmarna samlade till årsmöte på F 10 museum



Medaljörerna från vänster, Mickael Sjöberg, Axel Boltenberg, Johan Petersson, Arvid Alfredsson, Åse Elfverson, Ulf Hörndahl, Torbjörn Cederslätt, Maria Amundsson och Anders Karlsson

sammankomst med middag, kaffe mtb och en massa gamla F 10 och frivilligminne.

Här är det också på plats att framföra ett stort TACK till F 10 museums ansvariga för att ni tog väl hand om oss och öppnade upp allt ni har på ert fina museum, vi kommer säkert tillbaka.

*Lars Pettersson, FVRF- S
Foto: Krister Sörhede*



Specialvisning av museet



Gemensam middag på fd F 10 Officersmäss

Riksförbundsstyrelsen

2017 - 2019

Hans Hansson heter jag, född i Göteborg 1953, bor i villa i Halmstad med min hustru Kerstin och har tre utflugna barn samt sju barnbarn.

Jag avslutade min tjänst i Försvarsmakten som Chef Militärhögskolan Halmstad 2014. Före det var jag stf chef på FMTS i Halmstad. Jag har också tjänstgjort på F4, Krigsförbandsledningens Lednings-systemavdelning, på F 21 och F 10.

Mina intressen var länge att vistas ute i skog och mark under diverse sportsliga aktiviteter. Då jag för dryga tio år sedan fick problem med

Hans Bertil Hansson



mina höfter, bägge är idag utbytta, så har jag tvingats ta det lite lugnt. Numera blir det cykel som får vara det

idrottsliga inslaget. I övrigt så ägnar jag mig åt lugnare saker som skönlitteratur och fotografering och lite golfspel. Jag reser gärna till Toscana i Italien och Provence i Frankrike där jag uppskattar vin till mat men det går också bra med vatten. Mitt motto är, Kall hjärna – Varmt hjärta – Rena händer. Det vill säga, Tänk först innan du agerar – Våga lita på dina medarbetare – Gör inget som du inte själv kan stå för.

Jag påbörjar nu min andra period som styrelseordförande i Riksförbundsstyrelsen.

Jag är Anders Troedson. Bor i en villa utanför Halmstad, jag blev nyligen befordrad till farfar åt Hilding och morfar åt Miliam. Denna utnämning tar jag på stort allvar.

Efter militär grundutbildning placerades jag på F 5. Efter en del år på trupp blev fredsbeftningarna administrativa. Som personalchef hade jag Friv inom min enhet.

När F 10 var avvecklat blev jag chef för Friv i Halmstad. Arbetet med frivil-

Anders Troedson



ligpersonalen var stimulerande och roligt, jag har haft förmånen att samverka med de flesta frivilliga försvarsorganisationerna. FVRF har alltid haft en speciell plats.

Efter min pensionering 2012 har jag haft möjligheten att vara delaktig i utvecklingen av NBL (Nätbaserat lärande) som nu börjar införas inom de frivilliga försvarsorganisationerna.

Jag ser fram emot ett spännande och givande arbete i RFS.

Rickard Törnstråle heter jag. Påbörjar nu min tredje period i förbundsstyrelsen. Har nu varit vid liv i ett halvsekel och aktiv i FVRF sedan slutet på 80-talet, då jag tog klivet från luftvärnet och omskolade mig till Flygvapnets markförsvär. I dag har jag beftning på bataljonsnivå i Hemvärnet. Jag jobbar civilt som trafikledare men ägnar en del av min tid till att vara instruktör och kurschef för

Rickard Törnstråle



bland annat GU-F och instruktörsutbildningar. Jag tycker att instruktörs-tjänst och utbildning är viktiga frågor, ser fram emot fortsatta utmaningar i styrelsen och jag skulle gärna vilja se att trenden där FVRF fyller ett större behov hos FM fortsätter öka. För FVRF tycker jag att framtiden ser ljus ut. Jag hoppas vi ses ute i verksamheten.

Robert Andersson heter jag. Jag är tjugo år och uppvuxen i Bergslagen. Studerade samhällsvetenskapliga programmet under gymnasietiden och direkt efteråt valde jag att påbörja grundläggande militär utbildning vid Luftstridsskolan i Uppsala. Just nu genomför jag min befattningsutbildning till Gruppbefäl med inriktning att gå vidare till Officerskadett vid MHS Karlberg. I Flygvapenfrivilliga har jag varit aktiv ungdom i region

Robert Andersson



väst sedan 15 års ålder. Sedan 2016 är jag också ledamot i regionstyrelsen i väst. Tidigare erfarenheter av styrelsearbete har varit engagemang i ungdomsförbund och inom skolan. På fritiden ägnar jag mig gärna åt rally, friluftsliv eller bara att vara hemma på den vackra landsbygden. Jag ser mycket fram emot att vara ungdomsrepresentant i RFS de kommande åren!

Mitt namn är Filippa Kronsporre. 19 år gammal och går juristprogrammet på Stockholms Universitet. 2012 gick jag med i FRIV-verksamheten. Jag brinner för tävlingsverksamheten och har bl.a tävlat i Estland, och blivit Sveriges bästa flicklag på HvSS. Det är med glädje som jag breddar mitt ungdomsrepresentantskap från Region Mitt till Riksförbundsstyrelsen.

Jag brinner för frihet, politik, träning och hälsa, är certifierad gymin-

Filippa Kronsporre



struktör och styrelseledamot för bl.a Högerjuristerna och Moderaternas ungdomsförbund på Östermalm. Jag är bosatt i Stockholm och är mycket i Vilhelmina då jag har mitt andra hem där.

Mitt främsta mål som styrelseledamot för FVRF är att ge ungdomar möjlighet och motivation att bli ännu mer delaktiga och aktiva i verksamheten. Dessutom ser jag fram emot att vidga samarbetet mellan regionerna.

Sven-Olof Olofsson heter jag, är 65 år och uppvuxen i Helgum, en liten by en bit utanför Sollefteå. Jag har tre döttrar och jag påbörjade min militära bana på I 21 Fo 23 vid ett granatkastarkompani. Jag avslutade min militära verksamhet på Väster-norrlands utbildningsgrupp och gick i pension 2006.

Jag har varit ungdomsansvarig i Jämtland Härjedalens flygvapenförening, år 2008 började jag att hjälpa till i Region Mitt, jag sitter också

Sven-Olof Olofsson



med i deras styrelse. Det som ligger mig varmast om hjärtat är förplägnadstjänst och idrott.

Har också tävlat lite men det blev dåligt med några framgångar.

Jag är en person som tycker om att vara i farten, har svårt att bara inte göra något så det blir lite fritid. När jag får tid över försöker jag snickra och måla samt hjälpa vänner med dessa arbeten. Jag ser fram emot en spännande tid i Riksförbundsstyrelsen.

Ulrika Leijon heter jag, är 48 år och bor i Vänersborg med min familj.

Jag jobbar som fotograf, det är både utmanande och givande. Ingen dag är den andre lik, det är alltid nya människor och nya idéer som dyker upp.

Min fritid går ofta till att vara ute i skog och mark, vandra, cykla, springa och givet vara med min underbara FM Levis och hans framsteg.

Min start i FVRF var på F 7 Såte-

Ulrika Leijon



näs och första året då det kördes Air-Camp, en otrolig upplevelse och en start på något som idag är ett djupt intresse. Jag blev invald i FVRF-Väst styrelse och har sen dess suttit som sekreterare. Jag har också hjälpt till och stöttat mot LSS Friv-avd på Såtenäs, där vi har ett fantastiskt samarbete och ett otroligt bra stöd. Har även gått Funktionärsutbildningen i Halmstad.

Jag ser fram emot att få vara ledamot i RFS.

Flygvapenfrivilligas musikkår



Foto FVRF

Flygvapenfrivilligas musikkår spelade samlingsmusik vid Sjövärns-kårens förbundsstämma i Nyköping

den 1 april 2017. Ett uppskattat inslag i minglet tyckte medlemmar och inbjudna gäster.

I år uppträder Flygvapenfrivilligas musikkår vid följande platser och tidpunkter.

6 juni Nationaldagsfirande

Preliminärt program:

Kl. 8 trumpetfanfar på torget,
Kl. 12.30 konsert Fruängskällan,
Kl. 15 konsert på Stora Torget.

Därefter avkortad marsch till Nyköpingshus.

3 september Flyg- och motordagen vid F11 Museum kl. 11

Samlingsmusik och invigning

Ossi Koukkula
Generalsekreterare

Våraktiviteter i Region Väst

Våren är nu kommen och med den ett nytt verksamhetsår. För region Väst har det bland annat inneburit en fortsatt stark ungdomsverksamhet, årsmöte och Military Weekend.

Under regionens vinterkurs vecka 7 fick eleverna många nya upplevelser. De lärde sig allt ifrån att hantera skidorna "vita blixten", dra pulka samt bygga förläggning i djup snö.

Helgen vecka 11 genomfördes Military Weekend på F 7 med instruktörer från regionen. Kursinnehållet var mycket varierande och bestod av allt från grundläggande exercis och värdegrund till förläggningstjänst och skjutföreläsning med AK 5D. Deltagarna, 20 till antalet, tog snabbt till sig av alla lärdomar och flertalet visade ett stort intresse av att fortsätta

inom Forsvarsmakten eller inom frivillig försvarsverksamhet, GU och GU-F.

Vårt årsmöte ägde rum på Gripen-centrum på F 7 och i samband med ungdomshelgen den 11 mars. Salen var fylld av medlemmar i alla åldrar och det hela organiserades väl av mötets ordförande, Jan Otterström. Punkterna på dagordningen klarades av en efter en, den gamla styrelsen tackade för sig och en ny styrelse hälsades välkommen. Den nya styrelsen kan bäst beskrivas som verksamhetsnära och består av Robert Andersson styrelseordförande, Ulrika Leijon sekreterare, Tobias Jätby Cronhamn kassör, Daniel Jensen, Patrik Pettersson, Linus Claar, Ulf Leijon ledamöter, Matilda Nilsson och Martin Nilsson ungdomsle-

damöter. Under årsmötet tilldelades FVRF Väst nya Förtjänstmedalj i guld till instruktör Thomas Larsson, detta för hans långa och gedigna engagemang inom ungdomsverksamheten. Thomas blev också utnämnd till hedersmedlem i region Väst.

Den terminsbunda ungdomsverksamheten får fortsatt högt betyg av deltagarna. Under mars månad genomfördes en helg med förberedelser och teoretisk utbildning inför skjuthelgen i april, ett koncept som under flera års tid gagnat både säkerhet och skjuttid. Framöver väntar vårövningen som samorganiserats tillsammans med bland andra Forsvarsutbildarna och Sjövärns-kåren.

Robert Andersson
styrelseordförande Väst

Military weekend på Såtenäs

Efter ett större antal nervösa telefonsamtal och mail så var det äntligen dags för kursstart. Den kalla vinden biter tag i en tapper skara på 15 civilister som väntar på att bli upphämtade i Grästorps och förda till F7 Såtenäs. Under en helg, den 17-19 mars, skall dessa deltagare gå från det civila till att hjälpligt bära upp en uniform och få en insikt i Försvarsmakten och frivillig försvarsverksamhet sätt att arbeta och verka.

Helgen började med en ytterst snabb och smidig utrustning på serviceförrådet. Därefter följde en traditionell persedelmönstring och brister rättades till. Då samtliga elever hade fått på sig sin uniform så kunde helgen börja på riktigt med en introduktion i exercis. Efter drygt en timma hade de flesta lärt sig vad tidigare främmande ord såsom *giv akt* eller *helt om* faktiskt innebar i praktiken. Resten av kvällen vigdes åt värdegrund, brandövning, sängbäddning samt egenstudier.

Lördagen började med revej klockan 06.00 och en del elever frågade sig nog varför de anmält sig till något som kräver att de ska gå upp och bädda sängen så tidigt på en helgdag. Icke desto mindre så stod de 15 eleverna uppställda utanför kasernen på rätt plats, vid rätt tid och med rätt

utrustning. Ett pass av vass egg för att klara av den stundande förläggningstjänsten följdes av en lång och mycket omfattande föreläsning av Skaraborg flygflottiljs rekryteringsofficer som rätade ut många frågetecken om vad Försvarsmakten faktiskt gör och hur man kan engagera sig på olika sätt.

fysiska form låg i förhållande till kraven på olika tjänster.

Väl ute i terränglådan stod de flesta initialt och kliade sig i huvudet och försökte dra sig till minnes vad instruktörerna sade och visade om hur man resa ett tält 20, men med lite tid och diskussion så stod ett tält klar komplett med eldstadsbegränsning,



Sjukvård Military Weekend

Lunchen, liksom alla andra måltider, bestod av 24H meals s.k. *rations* så att eleverna fick en så autentisk upplevelse som möjligt. Därefter stod samtliga uppställda iförda fyskläder för att prova på Försvarsmaktens olika fys-tester. Trots en del nervositet så visade det sig att samtliga presterade bättre än vad de trodde och fick en bättre uppfattning om var deras

ruskor och annat som hör en tältförläggning till. När mörkret började sänka sig så samlades kursen inne i tältet för att gå igenom vad de hade gjort hittills och gavs möjlighet att fråga instruktörerna om olika tjänster som de har funderat på eller någon annan fråga som väckts. Då alla kände sig nöjda och tröttheten tog överhanden så blev det en natts sömn, utom för eldposten såklart.

På söndagsmorgonen var det dags att riva förläggningen. Sedan var det sjukvård och en förevisning av olika vapensystem som avslutades med materiellvård. MW började nu lida mot sitt slut, utvärderingar skrevs samtidigt som avsked gjordes mellan nya vänner och sedan satt samtliga i respektive fordon med kursintyg i hand och helgen var slut lika snabbt som den började.



Morgongymnastik under fältförhållanden, mycket nyttigt

*Text och foto/ Patrik Pettersson,
Kurschef MW på F 7*

FVRF vinterutbildning med gemensam inriktning

I år har flera av FVRF regioner samarbetat för att genomföra vinterutbildning. En arbetsgrupp sattes ihop med uppgiften att tillsammans ordna för att respektive kurschef skulle få så goda förutsättningar som möjligt. Målet var att hantera logistik, materiel och nyttjande av fordon och området på ett bra sätt. Gruppen bestod av ett antal erfarna personer, Anders Ericsson, Anders Roos, Mikael Eriksson, Ulrika Leijon och Sven-Olof Olofsson. Det genomfördes fyra vinterutbildningar under sportlovsveckorna 7 till 10 och det har deltagit elever från region Väst, Syd, Öst och Mitt. Under en vecka hade vi ett internationellt deltagande av 16 elever och vänner från Valga i Estland.

Under vecka 7 var FVRF-V på plats med Mikael Eriksson som kurschef och Thomas Johansson LSS Friv F 21 som skolchef. Med buss från F 7 till Östersund anlände 19 förväntansfulla ungdomar från väst med två följebefäl, Noa Panduro Höjdenstrand och Björn Sörgaard.

På tidig lördagsmorgon påbörjade eleverna urlastning av sin personliga materiel och vinterutbildningen hade startat. På söndagen transporterades eleverna till Big River Camp i Storåbränna i norra Jämtland. På plats var första uppgiften att upprätta vinterförläggning. Efter en lång dags slit hade de ordnat med utrymmen för både tält, packning, skidor och annat som behövs i en förläggning.

Veckan som gick inleddes med det slutliga förläggningsarbetet innan vi övergick till skidteknik och att lära sig mer om sig själv. Gruppen var blandad med både nybörjare och mer erfarna skidåkare. Vikten av att göra rätt åtgärder vid kort och lång

rast förklarades och eleverna fick tillämpa detta ett antal gånger under veckan. Utbildningen var tidvis uppdelad på två tåter, eleverna fick bli lära sig att elda på snö, dra pulka både med och utan last samt att gräva bivack. En av kvällarna besöktes vi av två samer som berättade om deras kultur, liv och historia.



Besök på kulturfärd från samerna i området

Då vädret fortsatte att ställa till det beslutades att bandvagnstolkning och isvak inte skulle genomföras av säkerhetsskäl. Verksamheten fortsatte med skidåkning, pulkadragning, kort och lång rast samt förläggningstjänst och bivackbygge. Den sista kvällen i Storåbränna genomfördes en grupptävling med två grenar, Segway-körning och skidåkning. Sista dagen i skogen inleddes med att bryta förläggningen innan eleverna gruppvis och med en pulka skulle skida en sträcka där de genomförde flera olika moment, därefter busstransport till Frösön. På vägen till Frösön råkade bussen ut för en olycka och kanade av vägen i det hala väglaget. De elever som skadades togs med ambulans till sjukhuset men tack och lov var det ingen som blivit allvarligt skadad. En eloge till Noa Panduro Höjdenstrand som agerade mycket bra och ledde verksamheten under den uppkomna situationen. Avslutningskvällen blev lite annorlunda med detta oväntade



Matilda Nilsson och Martin Nilsson tjärar sina skidor



Matilda Nilsson genomför tillpassning av skidor

avslut, men efter samtal om händelserna, fika och dusch så somnade alla gott i sina sängar.

Efter en dags uppehåll anlände FV-RF-S till Frösön med TP 84 Her-

kules och påbörjade sin utbildning under vecka 8. Skidorna tillpassades och tjärades samt genomgång av kallt väder genomfördes. Dag två ägnades åt skidåkning, kort och lång rast samt pulkadragning i olika typer av miljö. Många olika stilar varvades med mycket skratt och glädje. Vädet hade nu slagit om och bjöd på fantastiskt vinterväder. Eleverna fick genomföra 5-punkts tvätt och lära sig mer om sjukvård, kvällen avslutades med kolbulle i grillstugan, vilket uppskattades av många.

Följande dagar genomfördes utbildningar i stort som under ve 7. Torsdagen inleddes med att bryta förläggningen innan de gruppvis påbörjade strapatsövningen. Grupper skulle med skidor och en pulka per grupp ta sig ner till stora vägen där de skulle hämtas upp av bussen. Efter att ha kämpat på bra hela dagen fick eleverna sedan åka tillbaka till Frösön och vårda samt utvärdera innan de fick sova i kasern. På fredag landade åter en TP 84 Herkules och tog med sig eleverna tillbaka till F 17.

Under fredagskvällen började nästa omgång av elever att anlända till Östersund för att påbörja vecka 9 utbildning. Fokus var inledningsvis att presentera kommande utbildning samt att gå igenom utbildning i kallt väder samt värdegrund.

På söndagen åkte de till Storåbränna för att upprätta förläggning i vintermiljö. Under denna helg genomfördes tävlingen Amundsen Race, en hundspannstävling. Vid målgången var vi med och hejade fram vinnaren. Kommande dag fokuserades på skidåkning, inledningsvis på plan mark men sedan i backig terräng. Många skratt blev det under tiden som eleverna tränade på att utföra ett lapp-kast. Fortsättningen av utbildningen innehöll kort och lång rast, tolkning efter bandvagn och lunchen serverades ute i ett fantastiskt vinterväder. Eleverna fick också testa på att gå ner i en isvak. Momentet var frivilligt men många tog chansen att flytta fram sin gräns för vad man tror sig klara av. Kvällen innehöll gemensamma aktiviteter med de roliga



Arvid Fransson tar en paus i bivackbygandet



Arvid Fransson och Amadeus Wassen gör upp eld på snö

frukost upp till Storåbränna och ett febrilt arbete med förläggningarna påbörjades. I strålende vinterväder fick eleverna under kommande dag träna skidåkning, genomföra kort och lång rast och slutligen lära sig om fälthygien. Den avslutande 5-punktstvädden är både uppskattad och lite besvärande eftersom den genomförs ute i snön med bara ligunderlag som skydd mot vinterns snö och kyla. Dagen bjöd på fint vinterväder och både skidåkning och tolkning efter bandvagn blev lyckat utan några skador. Dagen avslutades med sjukvård och genomgång av hur man ska göra för att kunna elda uppe på snön.

Persontransport i pulka samt fortsatt skidteknik fyllde kommande dag fram till att eleverna fick möjlighet att, om de ville, genomföra bad i isvak. En viktig lärdom att ta med sig efteråt är hur de gör för att snabbt bli torra och få upp värmen i kroppen på ett bra sätt.

Den sista dagen i Storåbränna fick även dessa elever genomföra en strapats och trots blandade grupper med svenskar och ester gick det mycket bra och grupperna hade ett

grupptävlingarna som även övriga kurser fått genomföra.

När vård och utvärdering slutförts var det sedan dags att säga hejdå och åka hem med nya erfarenheter i bagaget.

Redan på kvällen anlände bussen för att påbörja vecka 10 vinterutbildning. Eleverna kom nu från Stockholm med både svenska och estniska deltagare. Vecka 10 har sedan flera år varit vår traditionella utbytesvecka med våra vänner ifrån Valga i Estland. Även i år deltog de med 20 deltagare. Utmaningen ökade då all utbildning genomförs på engelska. Skidorna tjärades, tillpassades och dagen avslutades med genomgången av utbildning "kallt väder".



Glada miner när det var dags att prova på vita blixten

Morgonen därpå åkte vi direkt efter



bra samarbete. Denna dag var också den sista dagen av den gemensamma vinterutbildningen som FVRF genomfört i år. Efter fyra intensiva veckor var det ett flertal instruktörer och funktionärer som kunde andas ut och förbereda sig för välförtjänad egenvård och eftertanke. Ett stort tack till er som bidragit till årets utbildningar.

När vi nu summerat årets utbildningar ser vi möjligheter till förändring och förbättring av nästa års vinterutbildning. Skillnader mellan kurserna har det av naturliga skäl funnits. Eftersom detta var det första året med gemensamma kurser så har vi fått prova oss fram. Ett stort tack till er alla för er insats, utan er, ingen vinterutbildning. Tack till alla er elever för era insatser, ni har varit så duktiga.

Text: Mats Karlström

Foto: Ulrika Leijon

*En vacker vinterbild
med ungdomar på skidtur*



FVRF söker ny utbildningschef

Nuvarande utbildningschef lämnar sin anställning under hösten och FVRF söker hans ersättare.

Vill du vara med och påverka - planera och utveckla FVRF - så är detta en möjlighet utöver det vanliga.

För ytterligare information, läs mer på vår hemsida www.fvrf.se

Sexdagarskriget, den 5 till 10 juni 1967



*Författaren krp Lars Pettersson
för 50 år sedan*

Det är nu 50 år sedan jag som ung FN-korpral åkte till Gaza, det var min andra tjänstgöring i Gaza. Att det skulle sluta i ett krig mellan Israel och de Arabiska grannstaterna i början av juni hade jag ingen tanke på då.

Den 5 juni fick FN-bataljonen beskedet **"Krigstillstånd mellan Israel och omgivande grannstater råder sedan tidigt på morgonen den 5 juni"**.

Vår bataljon fick order från FN högkvarter i New York om att genast omgruppera till Gaza strand och där skydda och försvara oss själva i väntan på ett fartyg som skulle evakuera oss till Cypern för vidare transport till Sverige. På stranden grävde vi ner oss med hjälp av våra hjälmar, vi skulle komma att stanna kvar där under krigets sex dagar. Vi var inte direkt utsatta för några krigshandlingar, men några av våra FN befäl blev utsatta för beskjutning och hotades med avrättning av Israeliska soldater. Några utländska FN fordon körde på stridsvagnsminor och

flera indiska FN-soldater dödades, inga svenska soldater omkom under sexdagarskriget.

Svenska flaggans dag firades på ett högst ovanligt sätt som vi alla i bataljonen, 550 man, nog minns än i dag. Vi stod alla uppställda i våra skyttevärn och under honnör firade vi när den svenska flaggan hissades i badvaktens torn. Israelerna genomförde ständiga överflygningar över vår grupperingsplats på väg mot bombmål i Egypten. För att inte bli beskjutna av misstag hade vi lagt ut våra blå luftmadrasser på stranden så att de bildade ett stort UN.

I slutet av kriget evakuerades vi med israeliska bussar till hamnstaden Ashdod, där gick vi ombord på det svenska fartyget M/S Thuleland som skulle ta oss till Cypern. På fartyget var vi FN-soldater från flera andra nationer. Det var ont om plats på fartyget så vi sov på däck, i lastrum och överallt där vi hittade en ledig plats. Väl på plats på den svenska FN-



*FN-trupper evakueras till Cypern
med M/S Thuleland*



Vi grävde våra skyddsgröpar med hjälmarna

styrkans camp, Carl Gustav Camp i Famagusta, fick vi några dagars avkoppling före hemtransporten. När vi anlant till Sverige med flyg hörde vi i bussens radio, på väg till I 4 i Linköping, Mats Olin sjunga ”Jag tror på sommaren”. Ett stort äventyr för en 21 årig Klippangrabb var avslutat. Det har nu gått 50 år men de flesta av minnena från tiden i Gaza finns kvar. Det finns givetvis mycket mer att berätta, du som är intresserad kan läsa mer på: <https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexdagarskriget>.

Dåvarande krp Lars Petterson i Gaza/numera verksam i FVRF



Här firar vi Svenska flaggans dag på ett annorlunda sätt

Flygvapenfrivilligas Sommarkurser



www.fvrf.se



FLYGVAPENKUNSKAP - KAMRATSKAP - FÖRSVARSMAKTEN - STRAPATSER - FLYGNING - LÄGERLIV - UTMANINGAR

Inför årets Sommarkurser har över 900 intresserade ungdomar ansökt om en elevplats vid våra fem kurser. På de fem platser som FVRF genomför utbildning i sommar har vi plats för 330 elever. I mitten av april var ansökningstiden slut och nu arbetar man i alla fem regionerna med att anta elever och rekrytera kursledningar, detta sker i nära samverkan

med de olika Frivilligsektionernas personal.

Sommarkurserna genomförs på Flygvapnets flottiljer och skolor under två veckor efter midsommar. Målet är att eleverna efter sommarkursen ska fortsätta i FVRF terminsbundna verksamhet med en Fortsättningskurs, FK, under vinterhalvåret inom

de regioner där de genomfört sin sommarkurs. Verksamheten är omfattande och mycket viktig, FVRF uppskattar att få ha ansvaret för sommarkurserna. På vår hemsida www.fvrf.se kan du läsa mer om Flygvapenfrivilligas ungdomsverksamhet.

Lars Pettersson/FVRF

Flygvapenfrivilligas ungdomsråd



Den 22-23 april samlades Flygvapenfrivilligas första ungdomsråd. Det blev en mycket intensiv och hektisk helg där delaktighet, framåtanda och utveckling dominerade samtidigt som mötet var fullt av skratt och leenden.

FVRF Riksstämman 2016 beslutade att inrätta ett ungdomsråd i syfte att de aktiva ungdomarna skall få ett ökat inflytande över vad ungdomsverksamheten innehåller och hur den planeras, genomförs och följs upp.

"För att sammanhålla och utveckla ungdomsfrågorna organiseras ett ungdomsråd. Ungdomsrådet organiseras under generalsekreteraren. Ungdomsrådet består av minst en ungdomsrepresentant





och en ungdomsledare per region och möts på generalsekreterarens kallelse. Detta skall ske minst en gång per år. Respektive region utser sina ungdomsrepresentanter. På styrelseordförandes förslag adjungeras då så är lämpligt en representant från ungdomsrådet till riksförbundsstyrelsen för att där kunna framlägga ungdomarnas syn på den långsiktiga utvecklingen av ungdomsverksamheten.”

Vid detta första ungdomsråd deltog 12 ungdomar, 3 ungdomsledare, FVRF utbildningschef och generalsekreteraren på Bosön på Lidingö för att genomföra och konstituera FVRF första ungdomsråd.

Under mötesdagarna diskuterades och utarbetades bland annat underlag för att kunna uppdatera grundbestämmelser för FVRF ungdomsverksamhet och underlag för att utveckla utbildningsgången för ungdomsutbildningen.

Bland alla frågeställningar att nu ta hand om – och där ungdomsrådet

är en av de viktigaste grupperna att lyssna på – är:

- Att skapa balans i innehåll och genomförande mellan Sommarkurser, Grundkurser och Fortsättningskurser..
- Att utveckla och uppdatera innehållet i Ledarskapskurs 1 och 2.
- Att definiera och säkerställa en tydlig och lockande stegring av verksamhet och innehåll mellan våra kurssteg.
- Att utveckla möjligheterna till samverkan mellan regionerna.

Mötet präglades av det var högt i tak, bra diskussioner och möjligheter till utbyte av erfarenheter mellan regionerna. Många bra förslag kommer nu - med bland annat underlag från ungdomsrådet - att beredas vidare och då så behövs lämnas till Riksförbundsstyrelsen för avdömning.

*Jan Otterström
Utbildningschef FVRF*

Deltagare

Ossi Koukkula
Generalsekreterare, FVRF kansli

Jan Otterström
Utbildningschef, FVRF kansli

Axel Boltenberg
Utbildningsledare/Undom FVRF-S

Patrik Pettersson
Utbildningsledare/Ungdom FVRF-V

Lars Gunnar Sandgren
Utbildningsledare/Ungdom FVRF-N

Filippa Kronsporre
Ungdomsledamot i RFS

Robert Andersson
*Ungdomsledamot i RFS och
Regionsordförande i FVRF-V*

Alexander Lu och
Clara Bergström,
Region MITT

Gustav Hultqvist och
Cornelia Burman,
Region NORD

Oskar Nilsson och
Maria Jönsson,
Region SYD

Martin Nilsson och
Matilda Nilsson,
Region VÄST

Elina Palm och
Emelie Hejdeström,
Region ÖST

Årsmöte FVRF Nord

Årsmöte samt totalförsvarsinformation i Region Nord genomfördes lördagen den 25 februari, dagen började med lunch för de tillresta 32 deltagarna från Umeå i syd till Kiruna i Norr. C F 21, Öv Karl-Johan Edström inledde med försvarsinformation och gav en återblick av verksamheten 2016 och informerade om kommande verksamhet.

Därefter informerade kn Olle Svensson ur I19/Hv om Hemvärnets organisation, uppgifter samt utbildning och verksamhet i Norr. C Friv F 21, Lt Thomas Johansson presenterade sig och utbint Ann-Hellen Thun samt gav sin syn på sektionens stöd till flygvapenfrivilliga.

Årsmötet öppnades klockan 16.30 av FVRF-N styrelseordförande Christer Thörnlund, val av mötesordförande genomfördes på sedvanligt sätt, valet föll enhälligt på Ossi Koukkula vår Generalsekreterare. Årsmötet genomfördes på ett bra sätt enligt rådande stadgar. Kvällen avslutades med sedvanlig välsmakande middag



C Friv-sekt informerar mötesdeltagarna om kommande verksamhet

och trevlig samvaro.

Söndagen startade med information av Generalsekreteraren Ossi Koukkula vilket bland annat omfattade FVRF genomförda verksamhet 2016. Riktlinjer för 2017 samt förutsättningar för hur samverkan med HKV Prod Friv/Flyg- LSS genomförs, arbetsläget vad avser befattningar i Flygvapnet för FVRF medlemmar. Ossi informerade också om kansliets organisation och uppgifter samt utbildningsgången

vad avser ungdomsutbildning. GS gick igenom FVRF medlemsläge och påtalade vikten av rekrytering och avslutade med att informera om projektet roboten ”meteor”. Föreläsningarna uppskattades mycket av Region Nord's medlemmar vilket vi tackar våra föreläsare för Återigen en bra helg i FVRF anda.

*Christer Thörnlund
Styrelseordförande Region Nord*



Medlemmar i Region Nord samlade till årsmöte